

Uit de tijd
door Edith Potjer

column



Naamgenoot

Het gebeurt mij niet zo vaak dat ik een uitvaart moet regelen van een naamgenoot, die geen familie is. Ik werd gebeld door een neef, die vertelde dat zijn nicht, mevr Potjer, P van Pieter, O van Otto en zo spelde hij routinematig de naam, wetend dat deze vaak verbasterd wordt, was overleden. Ik dacht eerst nog dat het een grap van een vriend was, die mij een hak wilde zetten, maar gelukkig heb ik er toch serieus op gereageerd, zeker toen later bleek dat er echt een mevrouw Potjer was overleden.

Na veel heen en weer gepraat, of we nu nog in de verte familie waren, hebben we de uitvaart geregeld.

Op de dag van de crematie verwelkomde ik de familie voor de aula van het crematorium. Een andere nicht, die ik nog niet ontmoet had, kwam ook aangelopen. De desbetreffende neef, nog steeds heel verbaasd dat de uitvaartverzorgster van zijn nicht een naamgenoot was, stelde hij mij uitvoerig en iets te enthousiast aan haar voor. Dit is mevrouw Potjer, ja zo heet ze echt, legde hij onstuimig uit, ondertussen achteruit lopend.

De nicht was nog enkele stappen van ons verwijderd, maar ik zag het gevaar aankomen en kon helaas niet meer ingrijpen. Al pratend over de Potjers liep hij verder achteruit en belandde, op het laatste moment in de gaten hebbend wat er gebeurde, met een noodsprong midden in de fraai opgesierde vijver voor de aula. Met een nat pak heeft hij de uitvaart bijgewoond en zijn afscheidswaarden gesproken, ontroerende woorden over zijn nicht, waardoor het binnen ook niet helemaal droog is gebleven.

Edith Potjer is uitvaartverzorgster bij Achaat Uitvaartverzorging in Assen.