



Adem van het leven

De dood laat ons het leven ontmoeten.

Hoe is het leven geweest en welke waarden zijn belangrijk?

Wat doet ons leven?

Bij het afscheid van een vader, een broer, een vriend werden prachtige woorden gesproken, verstillend en troostend. Woorden om verder mee te gaan naast het verdriet van het gemis:

“Vriendschap, de onzichtbare band tussen mensen die elkaar vertrouwen en elkaar mogen.

Vriendschap wordt niet geleverd op bestelling, zei hij. Het is een geschenk.

Vriendschap laat zich niet ontleden.

Het is er niet zomaar ineens. Het ontstaat.

Het is de chemie tussen mensen

Het is de adem van het leven. ”

En als afsluiting werd het volgende gedicht gezegd:

“Je zou kunnen huilen omdat hij er niet meer is,
of je zou blij kunnen zijn omdat hij geleefd heeft.

Je kunt hem herinneren en dan alleen maar dat hij er was,

of je kunt z'n herinnering bewaren en hem daarin voort laten leven.

Je kunt huilen en je afsluiten, leeg zijn en ingekeerd,

ofje zou kunnen doen wat hij zou willen:

Open je ogen, veeg je tranen af,

geniet van het leven, heb lief en ga door.”