



### **Gedenken van onze doden.**

Op 28 oktober was voor de tiende keer het Alom Gedenken op begraafplaats De Boskamp. Deze keer was Marinus van den Berg uitgenodigd. Zowel 's middags in de Berkenzaal van rouwcentrum De Boskamp als 's avonds tijdens het Alom Gedenken heeft hij troostende woorden gesproken. Een dag later ontving ik van hem het volgende gedicht:

#### De dag erna

Van alle kanten en van alle leeftijden  
van allerlei straten, buurten en wijken  
waren honderden gekomen  
Met een naam in hun gedachten  
om nooit te vergeten.

Ze hadden alleen, samen om met meerderen  
hun huis verlaten om er weer terug te keren.  
Het was er niet minder leeg dan toen ze gingen  
Was het er anders leeg toen ze terugkeerden.  
vergeten dat hoeft nooit.

Je mag gedenken, je mag herinneren, de naam noemen  
Je mag nog eens huilen en nog eens verhalen  
Kreeg je kracht van al die mensen in dat park  
van al die gezichten verlicht rondom de vuren  
Ga je anders verder de dag erna.

De andere teksten zijn te vinden op [www.alom-gedenken.nl](http://www.alom-gedenken.nl) of op aanvraag 0592 340354.