

Uit de tijd door Grieta Koster

column



Een dierbare herinnering.

“We hebben nog een fantastische dag met elkaar beleefd”.

Terwijl ze foto's aan het uitzoeken zijn, ter voorbereiding op de afscheidsbijeenkomst voor hun moeder, vertellen de twee dochters over de fijne dag die ze nog hebben mogen beleven met hun moeder.

En ondanks het immense verdriet dat hun moeder nu overleden is, zie ik een kleine sprankeling in hun ogen als ze daar aan terug denken. Hun moeder was ernstig ziek en wist dat het einde zou naderen.

Mede door de fantastische inzet van de vrijwilligers van Stichting Ambulance Wens, kon zij haar wens om nog één dag met haar kinderen en kleinkinderen naar de Efteling te gaan, mee maken. Fantastisch dat dit mogelijk was, vertellen de dochters. Voor de kleinkinderen was het één groot feest, maar ook voor ons. Onze moeder genoot zichtbaar volop van deze dag. Een dag om nooit meer te vergeten, een blijvende herinnering aan deze lieve moeder en oma. Een herinnering die ze altijd zullen koesteren. Een dierbare herinnering, die de pijn van het verdriet en het gemis een klein beetje verzachten, het allemaal een klein beetje lichter maakt.

Bijzonder is ook dat er vrijwilligers zijn die dit allemaal mogelijk kunnen maken. De familie wilde hun dankbaarheid ook tonen. Zij hebben de gasten gevraagd om bij de afscheidsbijeenkomst in plaats van bloemen een donatie te geven voor de Stichting, om ook andere mensen de mogelijkheid te geven een net zo'n onvergetelijke dag te beleven.

Het is mooi als iemand nog de gelegenheid heeft om op deze manier afscheid te nemen en een herinnering toe te voegen. Maar ook als het afscheid je overvalt, zijn het de herinneringen aan mooie momenten die een beetje troost kunnen geven.

Herinneringen aan iemands leven, maken dat het leven betekenis heeft gehad. Door deze herinneringen leeft iemand nog voort in ons hart. Het hoeft niet groots te zijn, een klein gebaar, een uitspraak, een gevoel, de geur of een lied, kunnen je al een warm gevoel geven en je even doen glimlachen.

Afscheid nemen van en dierbare doet pijn, maar de herinneringen blijven.