

## Uit de tijd door Edith Potjer

column



### Uitvaart kan veel goedkoper.

In het Dagblad van het Noorden van woensdag 30 augustus wordt terecht gemeld dat de kosten van een uitvaart in veel gevallen veel goedkoper kan. Marieke Helmschroef schreef een boek: Laat je niet kisten door de commercie.

Een verder in het artikel komt ze met een paar voorbeelden hoe het goedkoper zou kunnen:

- Besparen op de rouwauto door b.v. een volkswagenbusje te huren. Ik vraag me in alle oprechtheid af wat de meerwaarde is van een volkswagenbusje huren bij een uitvaart: ten eerste past het niet bij veel families, hooguit bij een bepaalde leefgroep, ten tweede hoe krijg je de kist erin? (*Een officiële rouwauto is zo gebouwd dat een kist er makkelijk kan inrollen en de laadbak minstens 2.50 lang is.*) En wie moet de auto besturen en soswieso, wat kost het huren van een volkswagenbusje?

- Een volgende suggestie om thuis afscheid te nemen in plaats van in het crematorium. Wie kan er 100 mensen of meer thuis plaatsen? Of in de kerk: ook daar zijn extra kosten aan verbonden. Niets is gratis. Dus dit kan alleen als er maar heel weinig mensen uitgenodigd worden voor het afscheid.

- Ze zegt ook in dit artikel dat een goedkope uitvaart voor € 1200,- geregeld kan worden. De goedkoopste crematie in het crematorium in Assen kost al € 897,- en dan moet het al voor 10 uur plaatsvinden en niet langer dan een half uur in de aula.

Kosten van kaarten, kist, vervoer, consumpties, bloemen, aangifte doen van overlijden komen daar overheen. Dat kan nooit voor € 300,- ook al doe je alles zelf. Dus voor € 1200,- een uitvaart verzorgen is onmogelijk.

### Waar zit dan wel de angel als het om te dure uitvaarten gaat?

Mijn ervaring is dat vooral de grote uitvaartverzekeraars die ook een afdeling uitvaartverzorging hebben woekerprijzen hanteren. Vaste prijzen voor b.v. kerkelijke uitvaarten, begrafenissen, thuisopbaringen en basistarief dienstverlening die zo extreem hoog zijn, dat ik me afvraag hoe ze dat ooit kunnen verantwoorden. Doordat mensen vaak een verzekering hebben afgesloten bij zo'n bedrijf, komen de "klanten" dus toch wel naar hen toe.

Dus waar ik het helemaal wel mee eens ben in het artikel in het Dagblad: vraag offertes aan bij diverse uitvaartbedrijven, laat je niet afschepen met de opmerking van de verzekeraar dat je dan een kortingsbedrag gaat mislopen, want dat is vele gevallen veel minder dan de kosten die je kunt besparen als je naar een goedkopere uitvaartonderneming gaat.

**Op dinsdag 12 september om 19.30 uur zal ik in het Achaathuis, Collardslaan 21 te Assen hier voorlichting over geven, met voorbeelden uit de praktijk. Iedereen is welkom.**

*Edith Potjer is uitvaartverzorgster bij Achaat Uitvaartverzorging in Assen.*